

## Nieuwjaarspeech COC-voorzitter Tanja Ineke

Paradiso Amsterdam, 27 januari 2013

Lieve mensen,

Wat geweldig om jullie hier vandaag allemaal te zien. En wat een eer om jullie als COC voorzitter te mogen toespreken in Paradiso. We hadden een ambitie: op de COC-nieuwjaarsreceptie willen we de hele LHBT-gemeenschap in al z'n diversiteit bij elkaar brengen. Dat we vandaag in een uitverkocht Paradiso staan, geeft aan dat dit gelukt is. Graag nu al even een applaus voor Pieter Boone en zijn team die dit alles organiseerden!

We zijn een veelkleurige gemeenschap en zo vaak komen we niet bij elkaar. De één gaat naar Rapido, de ander is lid van Gay Farmers. De één gaat naar Saarein, de ander is lid van een politieke partij of van De Kringen.

Maar wat bindt ons dan wél? Wat drijft ons?

Ik wil jullie vertellen over BeyonG. Zij kwam onlangs uit de kast als transgendervrouw. Moedig vertelde ze in het BNN programma *Sputten & Slikken* hoeveel kracht en zelfvertrouwen het haar oplevert om open te zijn. Ze vertelde ook dat ze zich soms kwetsbaar voelt en nare reacties krijgt als ze gewoon over straat loopt. Dat wordt heel zichtbaar en voelbaar als ze tijdens de uitzending wordt nagewezen en uitgelachen door het voltallige personeel van een hamburgerrestaurant in Osdorp. Een vernederende ervaring die veel transgenders dagelijks meemaken. Binnenkort hebben we een gesprek met deze hamburgerketen.

Ik wil jullie vertellen over Laura, een middelbare scholier uit Nijmegen die op haar twaalfde uit de kast kwam naar haar ouders. Ze wilde ook op school eerlijk zijn en besloot één meisje in vertrouwen te nemen. Binnen een week wist de halve school dat Laura lesbisch is en vanaf dat moment werd ze gepest, genegeerd en uitgesloten. Nederland anno 2013; alsof er sinds mijn eigen middelbare schooltijd niets is veranderd. Gelukkig zit Laura inmiddels op een andere school, is ze actief in een GSA en gaat het veel beter met haar.

Wat Laura en BeyonG overkomt, raakt mij diep. En er gebeurde nog zoveel meer in de eerste maanden van mijn voorzitterschap. Zoals de afschuwelijke anti-homowet in Oeganda, de vele liefdeloze uitspraken van de paus en afgelopen vrijdag de schandalige anti-homowet in Rusland.

Ik wil een wereld waarin mensen die anders zijn niet worden veroordeeld, afgekeurd of uitgescholden. Een wereld waarin we juist genieten van verschillen tussen mensen.

En volgens mij is dat precies wat ons samenbindt, zoals we hier vandaag bij elkaar zijn. Van Rapido tot Saarein, van Gay Farmers tot politici: we willen allemaal vechten voor een wereld waar LHBT's geaccepteerd worden en zichzelf kunnen zijn.

Ik ben trots op wat we in 2012 samen hebben bereikt om die wereld een stukje dichterbij te brengen.

- Meer dan 100 duizend jongeren droegen op vrijdag 14 december paarse kleding tegen homo- en transfobie op school.
- Er worden geen roze asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak, waar LHBT's worden gemarteld en vermoord.
- honderden LHBT-activisten uit landen als Oeganda en Kyrgizië, Oekraïne en Ecuador, Zuid Afrika en de Filipijnen weten en voelen zich door ons gesteund.
- Op de Nederlandse Antillen, het eiland Saba, werd voor het eerst een huwelijk tussen twee mannen gesloten.
- 'Homogenezing' wordt niet meer vergoed door de overheid.
- Bijna negentig ouderenzorginstellingen kregen een Roze Loper voor homo- en transvriendelijkheid
- Er kwam een actieplan tegen homofobie in het voetbal
- De Tweede Kamer stemde voor de wet Lesbisch ouderschap
- De regering diende een betere transgenderwet in
- En LHBT-voorlichting is sinds 1 december verplicht op elke school in Nederland

Na een levendig verkiezingsdebat in de Rode Hoed kwam er bovendien het Roze Stembusakkoord, waarin politieke partijen aan het COC beloven om

kwesties als de weigerambtenaar en de enkele-feitconstructie nu eindelijk te regelen. Juridische gelijkstelling is binnen handbereik.

En dan zijn we klaar, toch?

We nu toch gelijke rechten?

Helaas. Kijk naar BeyonG, luister naar Laura: de praktijk is weerbarstig. Er is nog zoveel reden om te blijven strijden. Want Nederland is ook het land:

- Waar 'homo' het meest gebruikte scheldwoord is op school
- Waar jongeren vaak jaren over hun coming out doen
- Waar zeven op de tien lesbiennes en homo's te maken krijgen met discriminerend geweld
- Waar homoseksualiteit in multiculturele en religieuze kringen vaak nog heel moeilijk ligt
- Waar bijna de helft van de Nederlanders aanstoot neemt aan twee zoenende mannen
- En waar transgenders tien keer zo vaak een zelfmoordpoging doen. Tien keer zo vaak!

We zijn in Nederland ver gekomen met juridische gelijkstelling, maar we hebben nog een lange weg te gaan naar sociale acceptatie. De norm uit de wet is nog lang niet altijd de norm in de samenleving. We zullen altijd een minderheid blijven en zullen dus ook altijd waakzaam moeten blijven tegen onrecht dat telkens weer in nieuwe vormen de kop opsteekt.

**Daarom doe ik vanaf deze plek een oproep aan het kabinet: laat deze kabinetsperiode de eindsprint zijn van de race voor gelijke rechten. Maar laat het óók een hernieuwd startschot zijn voor de marathon naar sociale acceptatie. Ik maak dit graag concreet:**

- minister Schippers: regel goede zorg voor transgenders en tolerante ouderenzorgcentra
- minister Opstelten: zorg voor veilige wijken
- staatssecretaris Teeven: creëer een veilige haven voor roze asielzoekers
- minister Asscher: stimuleer acceptatie op het werk

- minister Ploumen: geef blijvende steun aan de buitenlandse LHBT-beweging. Want *mind you*: homoseksualiteit is nog in 85 landen strafbaar en in 7 landen staat er zelfs de doodstraf op.

### **We vertrouwen én we rekenen op dit kabinet.**

Maar ook doe ik een beroep op jullie, op de Nederlandse LHBT-gemeenschap, en op al onze bondgenoten. Want acceptatie is onmogelijk zonder de medewerking van 1 miljoen LHBT's en 16 miljoen anderen.

Blijf hand in hand lopen met je vriend, geef je vriendin in het openbaar een zoen als je daar zin in hebt, wordt voorlichter op school, richt een GSA op, grijp in als je homoseksuele burens gepest worden en doe aangifte als je zelf slachtoffer van geweld wordt.

En: word vandaag nog lid van het COC! We starten binnenkort een grote ledenwerfcampagne om iedereen van het belang daarvan te overtuigen. Om mensen er van te doordringen dat er nog teveel is om voor te vechten, en dat we ook *jou* nodig hebben om mee te vechten!

Velen van jullie hoef ik niet meer te overtuigen, want we hebben vandaag juist *die* mensen uitgenodigd die zich inzetten voor LHBT-emancipatie. Soms voor een enkele actie, soms al een leven lang.

En wat hebben jullie massaal aan die oproep gehoor gegeven! Wat zijn hier vandaag ontzettend veel initiatieven die samen de veelkleurige Nederlandse LHBT-beweging vormen.

Van Garbo for Women tot een koffieclub voor lesbische vrouwen. Van Gay Krant tot Gay.nl. Van Poz and Proud tot café Het Mandje, van LNBi tot TNN. Van de AVRO tot het roze PvdA-netwerk, van De Kringen tot de Gay Farmers, van Movisie tot Roze in Blauw en van Expreszo en de GSA's tot de COC-lidverenigingen.

**Samen met jullie maken we acceptatie in Nederland mogelijk. Dit feest is voor jullie. Jullie zijn de *true colors* van de Nederlandse LHBT-beweging.**

Wij, als COC, geloven heilig in de kracht van al die initiatieven. Omdat juist het samenbrengen van mensen het gevoel geeft dat je er niet alleen voor staat en dat je de wereld kunt veranderen.

Wij denken óók dat er nog veel méér initiatieven mogelijk zijn en nodig zijn.

Daarom introduceren we vandaag een nieuw fonds. Een fonds dat vernoemd is naar iemand die bij uitstek mensen bijeen bracht om samen aan acceptatie te werken: de oprichter van het COC, Niek Engelschman, alias Bob Angelo.

Het Bob Angelo Fonds, dat we zo meteen lanceren, gaat kleinschalige initiatieven stimuleren die gericht zijn op het verbeteren van de sociale acceptatie van LHBT's. Initiatieven die ons onderling, of met onze bondgenoten, bij elkaar brengen om samen aan acceptatie te werken: Een avond voor roze asielzoekers uit Gilze Rijen. Een toneelstuk in een verzorgingshuis in Borculo. Een Marokkaanse boot op de Amsterdamse Grachtenparade.

Maar... Voordat we geld kunnen uitdelen, moeten we het eerst inzamelen. Daarom is dit behalve een gratis feestje vooral een *fundraiser*: we rekenen er op dat u met een royaal, gul gebaar geld doet in één van de vele collectebussen. Laat die bussen ritselen in plaats van rammelen!

Zoals wij hier vandaag, als veelkleurige beweging bij elkaar zijn.

Met een regering die het startschot geeft voor een volgende stap in de sociale acceptatie.

Met een actieve LHBT-beweging en met een nieuw fonds, ***gaan we een wereld van verschil maken.***

Samen gaan we er voor zorgen dat BeyonG als transgender door Osdorp kan lopen zonder uitgelachen te worden. Dat lesbische meiden als Laura op school uit de kast kunnen komen zonder gepest te worden.

Laten we daar op proosten.

Ik wens jullie een geweldig 2013 en nodig die hele veelkleurige beweging, de *true colors* van de Nederlandse LHBT-gemeenschap, nu uit op het podium.